

## Tavla och Kittel hos Nordiska Museet

Via webbsidan Digitalt Museum finns bilder på Nordiska Museets inventarier. Där fann jag under Midsommarhelgen 2019 bilder på en tavla föreställande Sven (Svante) Wallgren och en kittel som varit hans.



Bilderna hos Digitalt Museum på tavlan med Sven (Svante) Wallgren och hans Kitteln (kastrull) som testamenterades till Nordiska Museet.

Det här är min berättelse kompletterad med fotnoter utifrån det jag hört och upplevt under min uppväxt och denna berättelse har Nordiska Museet fått.

Jag vet att min mor Karin Lindeblad (1927–1992) ägnade mycket tid på 1980-talet åt att forska på vår släktgren Wallgren. Alla hennes dokumenteringar har jag sparat och läst för många år sedan. Släkten Wallgren har jag fortsatt att forska vidare på genom åren och det är en släktgren som jag fastnat för och återkommer till lite då och då. Några historier om släkten Wallgren som jag hört under min uppväxt är om vår anfader Sven Wallgren (1785–1876) som trumslagare i det militära. Han var född i Eggby (R) och dog i Lerbo (D). Med hjälp av min mors dokumenteringar har jag nu kunnat säkerställa vissa berättelser med familjebrev, kyrkböcker och militära dokument.

Sven Wallgren föddes den 30 november 1785 i Anders Jonsgården, Näs Rote i Eggby församling, Skaraborgs län.<sup>1</sup>

Sven flyttade som barn och yngling till församlingarna Skärv och Varnhem i Skaraborgs län. Till Munstorp gård och rote i Skånings-Åsaka i Skaraborgs län flyttande han år 1799 som Gossen och något år senare blev han betjänt för Överste Löjtnanten och Riddaren Greve Carl G. Frölich.<sup>2</sup>

Han bodde i Munstorp när han år 1804 blev Förste Trumslagare i Kungliga Skaraborgs Regemente, Till Fot och Livkompaniet.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Födelseboken för Eggby (R), Varnhem (R), C:2, 1758–1836, sida 156

<sup>2</sup> Husförhörboken för Skånings-Åsaka (R), AI:2, 1791–1810, sida 119

<sup>3</sup> Generalmönsterrullor för Skaraborgs Regemente (R), nr 464, 1802–1805, sida 683 och 689

Den 1 juni 1807 finns han med som trumslagare i Stralsund för Kungliga Skaraborgs Regemente, Första Fältkompaniet uti Pommerns kommenderade bataljon.<sup>4</sup>

Det sägs att Sven blev tillfångatagen av fransmän under ett slag i Pommern. Han satt fångslad högt upp i ett torn invid en sjö. Han rymde med trumman på ryggen, hoppade ner i sjön och tog sig till svenska lägret där han mottogs med hedersbetygelse. Regementets hela officerskår med regementschefen överste och chef Greve Carl Henric Posse i spetsen, inristade sina namn i trumman. När han återvände till Sverige hade han med sig trumman. Han flyttade till Ving församling och sedan som förvaltare till Kavås i Hömb församling, båda i Skaraborgs län, vilka flytt jag ej har lyckats styrka.<sup>5</sup>

När Sven flyttade till Skedevi Gods i Forssa församling i Sörmlands län omkring 1815 tog han med sig trumman. Han kallade sig där för Svante och blev Inspektör, gifte sig med Catharina Elisabeth Jonsdotter (1797–1865) född i Hornsund i Flen församling i Sörmlands län. De fick sju barn där och år 1833 flyttade familjen till Lindebol i Lerbo församling i Sörmlands län. Sven och Catharina bodde sedan där resten av livet.

Under ett av Svens (Svante) besök i Stockholm lät hans hustru Catharina göra om trumman till en kastrull. Det framgår av ett familjebrev från 1943 skrivet av Svens sonson, Kansliråd Alfred Reinhold Wallgren (1869–1953). Brevet är en avskrift för originalet är förlorat och avskriften finns i min ägo. I samma brev framgår det att han testamenterar kastrullen till Nordiska Museet.<sup>6</sup>

Alfred R Wallgren är halvsystem till min morfars mor Anna Lovisa Hansson Wallgren, gift Lindeblad. (1852–1944). De har samma far. I Alfreds bouppteckning framgår det att han testamenterat till Nordiska Museet en kastrull, en flaska, porträtt på Sven (Svante) Wallgren och en kansliuniform med hatt och värja. Totalt värderat till kr 125,-. Det var bara kastrullen som jag kände till. Jag vet att min mor Karin Lindeblad (1927–1992) försökte hitta kastrullen på museet under 1980-talet men lyckades inte få besked om var den fanns.

Hade jag inte haft min prenumeration eller läst Släkt-HISTORIA som hade en notis om webbsidan Digitalt Museum, vet jag inte om jag någonsin hade identifierat porträttet och fått se kastrullen/kitteln.

Jag sökte också på Alfreds far, Hovskräddare Adolf Reinhold Wallgren (1826–1903), delägare i Hovskrädderiet Jansson, J M & Wallgren och hittade en del med hans namn också. Det var kul.

När jag besökte webbsidan Digitalt Museum och hittade kastrullen/Kitteln blev jag mycket glad. Vidare fick jag se porträttet på Sven (Svante) Wallgren, som jag inte kände till, vilket jag nu kunde namnge mina två porträtt som satt inramade på väggen i mitt barndomshem. Sven och hans hustru Catharina är min morfars morfars föräldrar. Se bilder och bildtext nedan.

---

<sup>4</sup> Generalmönsterrullor för Skaraborgs Regemente (R), nr 465, 1807–1818, uppslag 1 och 2

<sup>5</sup> Familjebrev skrivet 1943 av Svens sonson Alfred Reinhold Wallgren (1869–1953).

<sup>6</sup> Bouppteckning, Stockholms Rådhusrätt (A), enheten 1948–1960, E1:170 (1954), sida Rotel VI nr 787



Dessa porträtt utan namn satt uppe på väggen i fotoramar i mitt barndomshem. Idag vet jag att det är Sven Wallgren och hans hustru Catharina Jonsdotter.



Dessa visitkortsfotografier har fotograf August Roesler, Stockholm tagit.